

Rotterdamers vertellen elke maand over hun band met de stad en over zichzelf. Ook geven ze tips voor kunst, cultuur en uitgaan.

STEPHANIE FRANCKE SAXOFONISTE

Naam: Stephanie Francke
Leeftijd: 24 jaar
Beroep: saxofoniste
Interesses: muziek, vintage, mooie films

Stephanie Francke verhuisde naar Rotterdam om te studeren aan Rotterdams Conservatorium (Codarts). Na haar studie bleef ze in haar nieuwe thuisstad. Met haar kwartet bracht zij dit voorjaar haar eerste cd Florigen uit.

Wanneer kunnen we je live horen?

Tijdens het Festival Jazz International, dat plaatsvindt van donderdag 24 tot en met zondag 27 oktober, geef ik een concert in LantarenVenster. Jazz International organiseert trouwens het hele jaar door mooie concerten in LantarenVenster en de Doelen.

Waar in Rotterdam voel je je het fijnst?

In de oudere wijken van de stad. Die hebben meer sfeer, vind ik. Mathenesserlaan, de Witte de Withstraat en Noordplein bijvoorbeeld. Ik vind het zonde dat er zoveel mooie oude gebouwen verloren zijn gegaan in de oorlog.

Luister je graag naar klassieke muziek?

Ik hou ontzettend van klassieke muziek. Als het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt ga ik daar graag heen. Tot nu toe ging ik vooral naar stukken van Shostakovich. Ook was ik er toen ze Le Sacre du Printemps speelden.

TIP

Stephanie's uitgaanstip: Jazz International, zie pagina xxx.

Waar koop je kleding in Rotterdam?

Voor kleding ga ik naar Sister Moon, een winkeltje op de Nieuwe Binnenweg. Ze hebben daar vooral leuke dingen voor op het podium. Daarnaast is SHPPR op de Van Oldenbarneveltstraat een van mijn favoriete winkels.

Waar drink je het liefst koffie?

Voor koffie ga ik naar Caffè Boon of Hopper.

Wie is je favoriete cabaretier?

Ronald Goedemondt. Ik vind hem ontzettend grappig en het is mooi dat hij nooit lelijk doet over andere mensen om grappig te zijn.

